

Pasen 2009

# Nieuwsbrief Kankala

Vrienden  
an

*Beste Vrienden,*

*Sinds 26 februari is een stralende Appie terug onder ons na een welverdiend verlof van drie maanden in het koude België. Hier zitten we in het zoen, heel warm met stevige tropische water die enorme schade aanrichten in de stad.*

*regensei-  
stormen, massa's*

*Huizen spoelen weg in de ravijnen; op verschillende plaatsen werden mensen getroffen door de bliksem. Ook ons luisterhuis in de 'Ndjokopundalaan' is nieuw in gevaar, de ravijn nadert steeds en honderden zakken zand en steen werden al aangevoerd om het verder openbreken te voorkomen. We hopen dat het nabije droogseizoen ons de kans geeft het ergste te voorkomen.*

*water die enorme schade aanrichten in de stad.*

*Van straatkind tot schoolkind ...kans op opvoeding die we ook aan elk straatkind willen geven !*

*Kinderen horen naar school te gaan, vindt u het ook niet?*



Jammer genoeg is dat hier niet het geval voor vele kinderen en zeker niet voor de kinderen van de straat! Hun eerste zorg is "overleven" door kleine klusjes te doen in schrijnende leefomstandigheden en met een uitzichtloze toekomst. Wij proberen die kinderen een kans te geven, niet alleen zij die we bij ons opnemen, maar ook nog diegenen die we naar hun familie konden terugbrengen. .

*"Kalasa: nsapi wa dimanya !" De klas: sleutel van kennis.*

Van onze inwonende jongens zijn er 73 in de 2 scholen voor bijzonder onderwijs, een BLO school en een vakschool in ons 'Jongeren Dorp Kankala'.

Van onze meisjes volgden er 33 les in het lager onderwijs in hun wijk. Maar daar liep alles fout! Met Kerstmis waren de resultaten zo erbarmelijk dat we ons in januari verplicht voelden de kinderen over te plaatsen naar een 'iets' betere school van de Protestantse Kerk waar de klassen 30 à 40 kinderen tellen.

*Wat gebeurt er binnen het onderwijs in Congo? Waarom wordt deze "staatsdienst zo verwaarloosd?"*

Zoals in praktisch alle scholen zijn de klassen overbevolkt, meer dan 90 kinderen in de eerste leerjaren om te eindigen met 75 in het zesde studiejaar! (Hoe meer kinderen hoe meer geld voor de school, want een maandelijkse bijdrage is verplicht). De kinderen van lager en middelbaar zitten gewoon op de grond of nemen hun krukje mee. Er zijn bijna geen boeken, laat staan ander schoolmateriaal. Over computers kan alleen maar gedroomd worden. Vele ouders klagen dan ook: "Vandaag worden onze kinderen opgevoed in de straat!"

*We kunnen bijna spreken van wanpraktijken.*

De leraars zijn onderbetaald, ( opvoeders €26,25, leerkrachten €36,39, directeur €65,63 per maand) en hebben geen enkele motivatie meer. Zij verkopen punten voor geld of voeding, diploma's aan de meest biedende en de meisjes behalen hun diploma als ze gewillig zijn.

In de lagere scholen bestaan de praktijklessen uit velden aanleggen voor de ene leraar, helpen aan de bouw van het huis van de andere, vervaardigen van borstels van palmtakken die heel duur verkocht worden in Lubumbashi, enz...

Van de 350 kinderen die in oktober ingeschreven waren en het schooljaar startten zijn er vandaag nog 221 kinderen in 54 scholen in de stad. Velen hebben het opgegeven door de afstanden, door honger en ziekten; anderen waren niet geslaagd met Kerstmis en voor hen is het opnieuw zoeken naar oplossingen.

Vanuit de kerk komt er zeer weinig steun, en de families staan met hun rug tegen de muur gezien de huidige leefomstandigheden. Om te overleven vertrekken vaders naar de mijnen in andere streken, moeders blijven achter met de kinderen, en zo wordt weer een gezin uit elkaar getrokken. *Gelukkig zijn er toch hier en daar uitzonderingen en zien we directies en leerkrachten die proberen tegen de stroom in te varen, ze zijn te bewonderen!*

### *Maar er is ook positief nieuws*

In Kananga 2, kregen we hulp, van de Belgische officieren en hun Congolese leerlingen. Ze werkten een klaslokaal af, waar de kinderen hun huistaken kunnen maken en waar de kleintjes een kleuterklasje krijgen. Ze bouwden ook een 'sanitair blok'. Deze acties geven ons weer goede moed

*Beste Vrienden,*

*Ik besef dat dit geen al te optimistische nieuwsbrief is, maar het is spijtig genoeg een harde realiteit. De economische crisis is hier ook voelbaar en de armoede is alleen maar toegenomen.*

***Daarom ook zijn we heel blij met jullie meeleven en de giften die ons toelaten deze kinderen hoop te geven op een beter leven!***

***We danken jullie oprecht voor de vriendschap en in deze Paastijd willen we ook van harte een Zalig Pasen wensen.***

***Moge we samen met de kinderen, hoopvol de toekomst tegemoet zien, want Christus is verrezen.***

*Appie en Miya  
miyadamans@yahoo.fr*

*UW steun is van harte welkom!*

*Om te storten ...*

1. Als U **geen** fiscaal attest wenst stort dan:  
op Rek. Nr. **457-5178851-27** "Vrienden van Kankala" - Kapelstraat 73 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER  
Vermelding: Appie (of) Miya - Kankala-Congo
2. **Indien U een fiscaal attest wenst stort dan: (minimum 30 € per jaar)**  
op **Rek. Nr. 000-0901974-68**  
Scheut – Ontwikkelingssamenwerking V.Z.W - Ninoofsesteenweg, 548 – 1070 Brussel  
Vermelding: 02.243.023: V.J.K.- Kananga-RDC
3. Onze Nederlandse vrienden kunnen storten op:  
Zusters van de Choorstraat – Vrienden van Kankala - INZ. Projecten- Giro Nr – **4199741**  
Vermelding: Appie V.W. / Kankala-Kananga

*Vrienden van*  
**Nieuwsbrief**  
*Kankala*